



VISIRSKIVAN

KLUBBTIDNING FÖR ÅMÅLS FOTOKLUBB

Klubben startades den 14 oktober 1948

Nr3

2023

Augusti

www.amalsfotoklubb.se

Redax: Lennart Hansson

lh.amal@telia.com

Att skriva en historik, är att leta i minnets arkiv, bläddra i minnesalbum, leta bland klipp och protokoll, tala med vänner och bekanta. Att fylla 75 år är ju att stå på en höjdpunkt i verksamheten, dit har nu Åmåls Fotoklubb nått. Vägen dit har varit lång, från de första stapplande stegen till dagens aktiva Fotoklubb, som vi hoppas och tror kommer att vara till vidare gagn för den fotografiska konsten och naturligtvis för klubbens medlemmar. Hur startade då det hela? Låt oss börja från början. En vårdag för 75 år sedan, söndagspromenerade två fotokamrater över Åmåls torg, ivrigt pratande foto. Då dök plötsligt tanken upp, skulle det finnas intresse för en fotoklubb i Åmål. Efter ivriga diskussioner beslöt man att sätta in en annons i Provinstidningen Dalsland och Åmålstidningen, för att höra sig för om det kunde finnas något intresse för en klubb. Det dröjde dock till hösten innan annonsen infördes i tidningarna.

Dessa två söndagspromenerande herrar var Werner Svane och Olof Englund, det är dessa två, som är upphovet till och som vi har att tacka, för att vi idag har Åmåls Fotoklubb. Annonserna som var införda i ortstidningarna hade följande lydelse.

FOTOINTRESSERADE.
Inbjudes härmed till möte för bildande av en Fotoklubb i Åmål torsdagen den 14 okt. kl. 19.30 i Svennes Matsalar Hjeltegatan 22.

Annonserna resulterade i att följande intresserade samlades: Werner Svane, Olof Englund, Melker Bohlin, Oscar Lindqvist, Folke Dahlgren, Carl Axelsson, Vincent Dahlqvist och Rune Gustavsson. Man enades om att man skulle bilda en fotoklubb och med ett klubbslag så föddes Åmåls Fotoklubb. Som dess förste ordförande valdes Werner Svane.

ÅFK 75 år

Detta var alltså de första entusiasterna på det första mötet den 14 okt. 1948. Fler och fler anslöt sig till klubben, så det

verkade som att fotograferandet var en intressant hobby som bara ökade. Man gjorde gemensamma fotoutfläkter för att förkovra sig, hjälpte varandra med tips och råd. Man promenerade, cyklade, åkte buss, båt, hade lastbil där man satt på flaket och åkte till utflyktsmålet med kamera och kaffekorg, inget var omöjligt. Nu hade man kommit igång på riktigt. Klubbens medlemsblad kom ut första gången 1951, Visirskivans första redaktör var Melker Bohlin och den som var redaktör flest år var Rolf Rask nästan en hel mansålder en halv i alla fall. Under flera år hade klubben problem med en egen lokal, men 1973 hyrde man in sig hos Orienteringsklubbens lokal på Västerlånggatan andra våningen i gamla konsumhuset. Sedan bytte vi lokaler några gånger och nu huserar vi på Hemvärgården. 1954 var årsavgiften 20 kronor och varje medlem fick då tidskriften Fotografi.

Vår viktigaste inkomstkälla, fotoalmanackan, gavs ut första gången 1986 och det blev 35 årgångar fram till 2021. Tidigare en syjunta som hållit ihop i 27 år, ordnat med vinster till tombolan på torget och hjälpt till på allehanda sätt. Skinktombolor var populära. Nämnas måste att klubben stod som arrangör för Riksförbundet svensk fotografis tävling RIFO två gånger 1998 och 2008 när vi fyllde 50 resp 60 år. Mycket har hänt under de här 75 åren, särskilt på kamerafronten. Från enkla låd- och pocketkameror till denna enorma utveckling av digitala kameror. Man kan ju undra hur kamerorna är konstruerade 75 år framåt i tiden 2098, då klubben fyller 150 år. Det är bara att fantisera om.

Det mesta som jag skrivit denna gång är plankat ur Nilsgunnar Elfstedts historik inför 50 års jubileet. Och som vanligt "samma lugnt" så ses vi under hösten och går mot klubbens 150-års jubileum. God fotonöst önskar jag er alla.

Morgan

Åmåls Fotoklubb c/o Torger, Järngatan 4C, 662 33 Åmål

BankGiro 418-4602

Ordf. Morgan Torger 0532-134 25
mt-foto@telia.com

Sekr. Göran Karlsson 0532-106 50
g.karlsson@bahnhof.se

Kassör Åke Sundelin 070-378 74 40
ake.sundelin40@gmail.com

Höstens möten

Höstens möten är som vanligt på torsdagar och vi träffas som brukligt är, på Hemvärnsgården kl 18⁰⁰, för att se / vara delaktiga i programmet, varefter vi sedan avslutar med kaffe och något litet tilltugg. Observera dock att två av dagarna är lördagar.

14/9

CONNYS BLANDNING

Conny Strand kommer att visa bilder med en blandning av naturbilder, drönbilder och annat. En spännande kväll utlovas.

OBS! Inlämning av bilder till Dalslands-Mästerskapet. Se mer på annan plats.

12/10

FIASKO OCH SUCCE´ NÄR DJUR PLÅTAS

Åke och sonen Johan har varit på fotojakt i olika gömslen och annorstädes under 2021. Johan fick bli guld i EM i undervattenfoto.

21/10

REDOVISN DALSLANDSMÄSTERSKAPET

OBS! Detta är en lördag, se mer på annan plats i Visirskivan.

18/11

JUBILÉUMSFEST

OBS! Även detta är en lördag, se mer på annan plats i Visirskivan.

7/12

LUSSEKUPPEN och ORKNEY

Till det här mötet tar vi med påsiktsbilder till vår Lussetävling i cup-form. Se mer på annan plats.

Vid senaste styrelsemötet bestämdes att undertecknad skulle visa bilder från en resa till Orkneyöarna som då inte var genomförd. Återstår att se vad det blir av detta.

Som vanligt har styrelsen försökt få fram omväxlande programpunkter och hoppas att medlemmarna tycker likadant. Så nu är det bara att skriva in datumen i almanackan. Gör det direkt, så det inte glöms bort!

På annan plats

21/10

Den här dagen träffas vi klockan 14.⁰⁰ för att ha redovisning av DM, alltså Dalslands-Mästerskapet. För att vi ska veta hur mycket tilltugg vi ska ha behöver vi ha en anmälan senast 18/10 till tävlingsledaren Göran "Coop".

18/11

Även den här dagen är en lördag och vi ska då fira att klubben fyller 75 år. Vi träffas på Hemvärnsgården klockan 16⁰⁰ och kommer ha en trevlig kväll med firande. Det kommer att bli någon form av musikunderhållning samt naturligtvis bildvisning, vi kommer att se bilder av och med Kristofer Sahlén, dessutom kommer det att bli någon form av mat och dryck. Även här vill vi ha anmälan, men vi återkommer senare med uppgifter om detta.

7/12

Vi tar med oss max tre bilder var, påsiktsbilder färg eller svart-vita, gärna i max-mått 30x40 cm och gärna monterade. Tävlingsgången går ut på att vi i cup-form tävlar med två bilder mot varandra och röstar fram den bästa av de två bilderna genom handuppräckning. Efter den första omgången är hälften av bilderna borta och vi gör omgång två på samma sätt, därefter omgång tre osv, till dess att två bilder återstår. Då tar vi finalen där vi röstar på dessa bilder och den som får flest röster vinner och fotografen får en inteckning i vandringspriset.

Ju fler som tar med sig bilder, desto roligare blir det.

Dessutom kuppades Lennart till att visa bilder från Orkney från en resa som vid tillfället inte var gjord, men ett litet bildprogram kommer.

Åmåls Fotofest 2022-23

Fotofesten som genomfördes i en omfattning som vi gjort tidigare. Stygruppen tackar alla som hjälpte till och gjorde Åmåls Fotofest 2023 till en fantastisk utställning.

Nu börjar vi arbetet med nästa fotofest, alltså Åmåls Fotofest 2024. Finns det någon i klubben som tycker det vore roligt att hjälpa till, så tar vi tacksamt mot all hjälp vi kan få. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen, vi är flera som är med både i klubben och i Fotofesten.

Dagens gästkrönikör

Gästkrönikör: Åke Sundelin

Thora blev 108 år

” Sten, ha inte så bråttom jag är inte hundra längre” Det är Thora 102 år som utbrister detta en dag då en gårdsauktion förbereds på hennes hem Norra Ed beläget nära Harefjorden i Säffle Kommun.



Thora Bromander föddes den 2 april 1908. Hon gifte sig 1941 med Herman Peterson och flyttade då till gården Norra Ed. År 1942 fick paret sonen Bo som tragiskt gick bort redan 1974. Maken Herman avled i

en ålder av 96 år. Thora bodde kvar på gården till 2010 då hon var 102 år. Därefter bodde hon de sista 6 åren på ett äldreboende i Säffle. In i det sista hade hon kvar sitt goda minne och goda humör. Hon efterlämnade inga anhöriga. Sten Svenhage och



Johnny Strand fick i ungdomen kontakt med sonen Bo och de blev vänner. När Johnny gifte sig var Bo "best man". Efter Bos död fortsatte de att träffa Thora och Herman och Sten Svenhage blev så småningom god man till Thora. Sten och Johnny tog till vara negativ, svartvita och färg, gamla kort, medaljong, vykort till Thora från Sten och Johnny, tidningsurklipp m.m och bad mig att omvandla det till digital form. Det blev ett urval på 64 bilder, som visades vid minnesstunden efter begravningen den 9 december 2016 i Kila Kyrka. Bilderna visades på en projektduk och Johnny och Sten berättade. I minnesstunden deltog cirka 30 personer som var vänner till Thora och Herman. Efteråt sa prästen att han varit präst i 40 år men aldrig varit med om något liknande och att det var väldigt fint. Under minnesstunden som varade ca en halvtimme spelade jag med mikrofon in kommentarerna från Sten och Johnny och gästernas inpass. I efterhand synkroniserade jag talet med själva bilderna. Detta fick sedan Johnny och Sten tillsammans med även en CD med enbart bilderna.

Efter skanning av materialet krävdes en efterbehandling i form av bland annat färgjusteringar och korta bildtexter. Bilderna blev till en fin berättelse från första bilden med Thora som baby tillsammans med sin mamma följd av bilder från hennes liv fram till hennes död.



Det här var ett fotouppdrag som jag kommer att minnas, inte minst för att det värmer i hjärtat att Sten och Johnny

även efter att sonen gått bort fortsatte att som goda vänner hålla en så fin kontakt med Thora och Herman under hela deras liv.

Tusen tack Åke för trevligt reportage, det måste varit spännande, tänk... 108 år!!

Redax

Spreewald

Vi har vid ett antal tillfällen tidigare både skrivit och pratat om en fotoresa till Spreewald. Tyvärr har vi varit tvingade att skjuta fram resan tack vare Covid 19.

Nu har vi däremot börjat med planeringen igen. Vi håller på att prata med biluthyrare för minibussar, båttransport (Göteborg-Kiel ToR)



Foto: Lennart Hansson

samt hotell i Spreewald och Gadebusch, vilket gör att vi ska kunna gå ut med en inbjudan i början av nästa år eller kanske redan i slutet av detta år.

Preliminärt blir kostnaden ungefär densamma som tidigare, det vill säga mellan 5 000 – 6 000 kronor i delat dubbelrum. Tyvärr har euron utvecklats till att bli väldigt dyr för oss svenskar, men med tanke på den ekonomi klubben har, kan vi nog se till att vi kan subventionera kostnaderna en del.

Vi kommer att berätta mer när vi väl vet vilka kostnader som gäller och när vi fått ett definitivt klartecken från hotellen, båtresan mm.

Preliminärt datum är september 2024 och vi räknar med att vi ska vara borta en vecka, tre hela dagar i Spreewald och sedan en dag i vår tyska vänort Gadebusch, där det i trakterna i och runt staden finns massor att se och besöka.

En sak som undertecknad väl kan lova är att det kommer bli en fantastiskt fin resa, där vi kommer att få hundratals möjligheter till fina fotografiska objekt.

Dalslandsmästerskapet

Vill här påminna om vår fototävling som vi har tillsammans med Mellerud och Färgelanda fotoklubbar. Den tävling som vi helt ödmjukt kallar för DM (**D**alslands**M**ästerskapet) Som skrivits tidigare ska bilderna lämnas senast 14/9.

Det är två klasser och båda är digitala

Klass 1: Enstaka bild

Klass 2: Kollektion fritt tema

Bilderna ska vara digitala och vara max 2,5 Mb med längsta sida max 2000 pixlar.

Enstaka bilder, max tre bilder per fotograf och ska vara märkta med unik titel och fotografens signatur. Exempel: Regn-LH

Kollektionsbilderna ska även dessa ha en titel samt nummer som visar var i kollektionen bilden ska vara och dessutom fotografens signatur. Exempel: Regn 1-LH, Regn 2-LH, Regn 3-LH

Avgiften är 50 kr/klass och avgiften 50 eller 100 kr (en eller två klasser) sätts in på Åmåls Fotoklubbs bankgiro 418-4602

Bilderna skickas till Göran "Coop" på följande: g.karlsson@bahnhof.se

Eventuella frågor svarar Göran på, antingen på ovanstående e-postadress eller på telefon 073-084 34 97.

Och med detta.....

slutar Redax detta nummer av Visirskivan och hoppas det blir en bra fotohöst och vinter när dessa väl uppenbarar sig.

Ha' de'

Redax